



Månadens bönebrev



Kära förebedjare!

Februari månads tema handlar om andlig växt. Många människor i vår kultur söker efter själslig ro och utveckling i sådant som har sin grund i österländsk religiös filosofi. I programmet Hannas Café berättar Carina om sitt andliga sökande. Hon studerade hälsa och började med transcendental meditation för att minska sin stress. Det förde henne djupare in i New Age. Nedan följer några citat ur programmet.

Man kommer aldrig undan hinduismen i yogan. En del säger, "men jag gör bara rörelserna," men du kan aldrig komma undan det. En utövande hindu frågade, "Men varför ska ni hålla på med yoga? Det är ju vårt sätt att tillbe." De kan inte förstå att vi håller på med det. Jag har väldigt svårt att förstå när kyrkor tar emot sådana metoder som ett sätt att utöva sin verksamhet på. Det funkar inte med kristen tro... eftersom man då går in i ett annat trossystem. Det ska vi vara medvetna om.

Så jag gick in och ut ur kyrkan... Det fanns en kvinna där som var väldigt överlåtten i lovsången. När hon sjöng lovsång blödde det igenom hjärtat och jag grät och jag grät... Tidigare hade jag helt förbehållslöst bara kastat mig in i olika metoder... Men här vill jag veta, vem är denne Jesus?

I Hannas Café avsnitt 15 och 16 kan du höra mer om Carinas andliga sökande och hur hon till slut hittade hem. Programmet finns i Noreas app och på www.noreasverige.se

Den 12/2, 19/2 och 29/2 ber vi i Sverige för situationen i vårt eget land. Den 8/2 ber hela det globala bönenätverket för Sverige.



Maggan Johansson
TWR Women of Hope, Sverige
woh@noreasverige.se

Februari 2020

Andlig växt

Har du någon gång försökt att sätta ihop en komplicerad produkt? Det kan vara en cykel till exempel, eller en omontad möbel. Det är bara att erkänna. Du kan inte på egen hand räkna ut hur du ska göra och behöver därför följa en bruksanvisning. Våra liv är naturligtvis ännu mer komplicerade. Tack och lov så finns det en handbok som undervisar oss om hur vi ska leva våra liv för att behaga vår Fader. Guds Ord lär oss, *Att vörda Herren* – med andra ord frukta och visa respekt för honom – *är början till kunskap* (Ords. 1:7). I själva verket kommer den vishet vi behöver direkt från Herren själv, *för från hans mun kommer kunskap* (Ords. 2:6). Gud är vår lärare; hans Ord är vår bruksanvisning och vårt mål är att bli lika honom. Men det är inte som om Gud gör kopior av sig själv. Var och en är unikt skapad. Precis som vi ser en stor likhet mellan syskon i en familj, vill Gud att var och en av oss växer till i anden så att vi liknar honom. Hur ser då Gud ut? Det finns en vacker beskrivning av Gud i Psaltaren där det står att han är barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar, jfr Ps. 103:8–14. Han vill att vi ska ha samma egenskaper – älska andra, inte vara mot eller kritisera, utan vara barmhärtiga och förlåtande. Hur blir du som någon annan? Hur blir vi lika Gud? Det sägs att människor börjar likna dem som de tillbringa mest tid tillsammans med. Så tillbringa tid med Gud.

När du ber, läs också din bibel och se de mäktiga verk som Gud har gjort för sina barn – när han till exempel delade Röda havet och försåg med manna att äta i öknen. Han har förlåtit oss våra synder, befriat oss från döden och välsignat våra liv upprepade gånger. När vi i Bibeln påminns om vad Gud har gjort för oss och när vi reflekterar över hans karaktär drivs vi mot ett beslut: Vad ska vi göra med denna insikt? Hur ska vi reagera på Guds barmhärtighet och godhet gentemot oss? Insikten leder oss fram till en avgörande punkt. För dem som ropar till Gud leder den till tro och lydnad som dagligen ropar "Fader gör mig lik dig."

Lisa Hall
Internationell bönekoordinator, TWR Women of Hope

Herre, vi ber ...

1. för kristna kvinnor i Finland – att de ska fördjupas i sin tro och nå andlig mognad och inte *kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran* (Ef. 4:14).
2. att ungdomar födda under 00-talet och kommande generation ska ta emot frälsningen och få ett personligt möte med dig och inte lämna tron när de flyttar hemifrån.
3. för den underjordiska kyrkan i Nordkorea – att de troende ska stärkas och uppmuntras av de koreanska *Women of Hope*-programmen och frimodigt dela sin tro med andra.
4. för länderna i Väst- och Centraleuropa – att människorna ska inse sitt behov av andlig växt, så att de inte bara blir passiva, övergödda konsumenter utan Kristi efterföljare.
5. att TWR Women of Hope i Brasilien ska få vara ett redskap till att stödja och uppmuntra kvinnor att läsa ditt Ord och fördjupas i gemenskapen med dig.
6. att du ska förbarma dig över ensamstående mödrar i Japan; att de ska hitta arbete och att de ska ha sitt fokus på dig som sin andlige Fader, uppehållare och källa till frid.
7. om uppvaknande och förnyelse av din Kyrka – att Kyrkan aldrig ska kompromissa när det gäller budskap och fokus utan att budskapet om frälsningen genom Jesus Kristus ska förkunnas.
8. för de många kvinnor i Sverige som saknar mening, mål och hopp i sina liv. Vi ber att de ska komma i kontakt med församlingar, där ditt ord förkunnas, och med kristna som kan möta dem med din kärlek, hopp och frälsning.
9. att du ska ge styrka och tro till dina döttrar när de möter prövningar, att du ger dem *all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt* (Kol. 1:11).
10. för Danmark – att kyrkan och de kristna friskolorna ska förmedla hela Guds Ord, det som Bibeln säger om både synd och nåd så att människor inser att de behöver Jesus som sin frälsare.
11. att du ska välsigna och vägleda Norea i Danmark; att kvinnor i Danmark ska hitta till hemsidan (<https://www.tilliv.dk>) där kärnan i den kristna tron förmedlas genom texter och audiovisuellt material.
12. att människor i Sverige som oroas över att jordens resurser ska ta slut ska finna frid och framtidshopp hos dig.
13. för kristna ungdomar och kvinnor i Haiti – att deras liv ska bära andlig frukt till ett vittnesbörd för deras vänner.
14. för kristna kvinnor i Kina – att de ska fyllas av helig Ande, ödmjukhet, styrka och vishet. Vi ber om ditt beskydd när de frimodigt står upp för dig och att de får bära frukt i lydighet för dig.
15. att vi genom våra liv ska vara vittnen om dig och visa på dina vägar. Vi tackar dig för att du ger styrka, barmhärtighet, kraft och förmåga till dina döttrar.
16. för familjer i Vietnam – att de gärna ska lyssna på ditt Ord genom radioprogrammen och be att din vilja ska ske.
17. att de som lyssnar på de lågtyska *Women of Hope*-programmen i Kanada ska fördjupas i sin tro.
18. om uthållighet i bön för våra systrar i TWR Women of Hope världen över; att vi ska bära varandras bördor och uppmuntra varandra genom ditt Ord.
19. att du ska visa oss i Sverige vad sant förvaltarskap av jorden innebär så att vi värdar din skapelse.
20. om ett uppvaknande i Sydkorea, där allt färre ungdomar kommer till kyrkan. Vi ber att ungdomar, deras föräldrar och andliga ledare ska bli väckta och styrkta i tron.
21. för alla förebedjare inom TWR Women of Hope – att vi varje dag lever i gemenskap med dig och som dina vittnen bland de människor vi träffar.
22. att du ska sända ut arbetare till massajernas landområden i Tanzania och andra platser där evangeliet ännu inte förkunnats.
23. för kyrkan i Zanzibar – om mod och kraft till de troende som utsätts för diskriminering och andra svårigheter.
24. för kvinnor i Indien – att de ska stärkas i tron när de läser ditt Ord, ber och lyssnar på *Women of Hope*-sändningarna.
25. för dem som lyssnar på *Women of Hope*-programmen i Uruguays fängelser, sjukhus och äldreboenden. Vi tackar dig och ber att ditt Ord ska bli till välsignelse, glädje och kraft.
26. Herre, vi tackar för den helige Ande, hjälparen, som lär oss och påminner oss om sanningen enligt Joh. 14:26.
27. för Peggy Banks (global ledare och inspiratör för TWR Women of Hope) – att hon ska urskilja din vilja för arbetet med *Women of Hope* och i sitt liv.
28. för kvinnorna i fängelset Buen Pastor i Paraguay som lyssnar på ditt Ord via *Women of Hope*-program. Vi ber att deras sinnen och hjärtan ska förvandlas.
29. att du sänder en väckelse över Sverige till liv i din efterföljd och lydighet. Herre gör oss uthålliga i bönen.