

*Herren är min herde, mig ska inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull (Ps. 23:1-3).*

## JANUARI & FEBRUARI 2021

## Tema: utbildning, andlig växt

Kära vän!

För år 2021 har TWR Women of Hope valt ordet vederkvicka (eng. *restore*) till årets ord. När vi begrundar Psaltaren 23:1-3, årets tema, påminns vi om att den Gode Herden låter oss vila på gröna ängar, han för oss till vatten där vi finner ro och vederkvicker vår själ. Vad är vederkvickelse för dig under 2021? Finns det områden i ditt liv där du känner att Gud låter dig vila? Finns det särskilda platser dit Gud leder dig där du kan finna ro? Hur vederkvicker han din själ?

Under januari och februari ber vi enligt TWR Women of Hope:s bönekalender för utbildning och andlig växt. Vi ber att Gud ska vederkvicka oss, ge oss nya krafter, under 2021. Hur kan vi ta emot en sådan vederkvickelse? Jag är tacksam för att Guds Ord fortsätter att ge oss hopp under tider av ovisshet, jfr Jes. 40:8. Även där det känns mörkt i våra liv, kan Jesus inge hopp mitt i vår svaghet och i en värld full av svårigheter, splittring och hat. Vi behöver inte förlora modet när vi ser bristerna i våra liv för Jesus *har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus* (2 Kor. 4:6). Vi får vandra vederkvickta av Herren och veta att han kan använda oss sådana vi är till att vara ljus i en mörk värld, jfr Ps. 34:19.

I Honom har vi vår glädje.



**Peggy Banks,**  
Global verksamhetsledare, TWR Women of Hope

Översättning: Kerstin Hanberger

Istället för det engelska ordet "restore" säger vi återupprätta eller återställa. Vi har valt att lyfta fram det nästan bortglömda, synonyma ordet "vederkvicka". När vi läser herdepсалmen ur minnet använder vi gärna ordet "vederkvicker." Att vederkvicka betyder att ge liv, styrka, hugsvala, tröst. Med hugsvala menas att ge tröst, lindring och svalka till sinnet. En läsare skriver i Svenska Dagbladet: *Hugsvalelse är det vackraste ord jag vet. Det är något mer än bara synonymt med tröst, det innefattar en stor frid som fyller hela människan.*



Även före Covid-19 pandemin var det svårt för flickor och kvinnor i Nepal att få undervisning och yrkesutbildning på grund av kastsystemet och de socioekonomiska förhållandena. Endast 57 % av Nepals kvinnor är läskunniga. Flickor som inte har tillgång till utbildning blir väldigt begränsade. Många blir barnbrudar, helt beroende av maken och bundna till sysslor i hemmet. Flickor och kvinnor utan utbildning riskerar att hamna i mentalt och fysiskt ohälsosamma situationer vare sig de gifter sig som barn eller som vuxna. TWR Nepal och TWR Women of Hope fortsätter att tillsammans arbeta med utbildning och praktik för kvinnor, som ofta kommer från isolerade landsbygdsområden.

År 2018 startade TWR Nepal ett sexmånaders långt alfabetiseringsprogram med 14 deltagare, tolv kvinnor och två män. De lärde sig läsa och skriva på både nepalesiska och engelska på en grundläggande nivå och fick även baskunskaper i matematik. Vittnesmålen från gruppen är mycket positiva. De var så tacksamma över att nu kunna tyda skyltar och lyssna på *Women of Hope*-programmen på sina mobiltelefoner. Under första delen av 2020 samlades 30 kvinnor från östra Nepal till en tremånaders grundkurs där de fick lära sig sy. Tack vare kursen kunde de förtjäna sitt uppehälle och bidra till familjens försörjning. De fick också ta del av *Women of Hope*-program. Några lyssnade sedan tidigare och andra hörde för första gången vad det betyder att förtrösta på Jesus.

Pandemin har orsakat stor oro och rädsla i Nepal. För att motverka den rädslan åkte TWR-teamen från by till by under fem dagar för att undervisa kvinnor och barn om hälsa och hygien, bl.a. nyttan av att tvätta händerna i enlighet med WHO:s riktlinjer. De delade ut tvål, ansiktsmasker, tandborstar och tandkräm. Allt detta bidrog till att lindra skräcken för coronaviruset. Mer än 210 barn och 300 kvinnor deltog i denna omfattande satsning, som tillsammans med *Women of Hope*-program, TWR Nepal på Facebook och YouTube ger folket utbildning och stimulans. Kvinnor och barn i Nepal är inte bortglömda. Även under pandemin när arbetet måste ske på annat sätt, fortsätter TWR Nepal och TWR Women of Hope att satsa på dem genom att förmedla hälsouppllysning och Guds Ord.

Översättning: Kerstin Hanberger

## FÖRDELARNA MED ATT UTBILDA FLICKOR



## JANUARI

Tema: utbildning

### Herre vi ber ...

**1.** för människor som lever på marginalen, Herre, du känner dem. Uppfordra ledare i afrikanska samhällen att satsa på barnen som behöver få baskunskaper i läs- skriv- och räknefärdigheter, jfr Ords. 1:1–7.

**2.** att din frid och kärlek ska flöda hos studenter och lärare i Paraguay och ersätta olust och ängslan som råder till följd av isoleringen. Fyll dem med styrka, lust och glädje när det nya läsåret startar, jfr Matt. 11: 28–30.

**3.** att du ska skingra mörkret i våra samhällen. *Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min Ande, säger Herren* (Sak. 4:6). Lär oss att ta fasta på det.

**4.** om vishet och rättrådighet hos skolmyndigheterna i Polen, när de fastställer skolans läroplaner så att de inte strider mot Guds Ord, jfr Ords. 4:12–15.

**5.** för kvinnor i Kambodja som lyssnar på *Women of Hope*-programmen *Lärdom för livet* och *Lärdom för själen* – att de ska tillägna sig värdefull kunskap såväl som uppmuntran och hopp, jfr Rom. 15:4.

**6.** för den fattiga befolkningen på Kinas landsbygd – att föräldrar inte ska behöva skicka sina söner till städerna för att hitta arbete och att välutbildade lärare ska ta tjänst i bergsbyarna, så att även flickor får tillgång till god undervisning, jfr Fil. 1:6.

**7.** om upplysning hos föräldrar på den turkiska landsbygden, där kulturen ofta påbjuder att 14–15-åriga flickor gifts bort och avbryter sin skolgång, trots att det officiellt är förbjudet, jfr Ords. 8:10–11.

**8.** flickor i Kanada. Tack för att de har samma tillgång och rätt till utbildning som pojkar. Hjälpl dem att ta vara på denna möjlighet och leva enligt dina tankar för deras framtid, jfr Jer. 29:11.

**9.** om medel att starta alfabetiseringsprogram för kvinnor i Nepal och möjliggöra för dem att hitta arbete så att de befrias ur fattigdomens slaveri. Låt dem komma i kontakt med ditt Ord och frälsningen genom Jesus genom lästräningssystemen, jfr Jes. 61:1.

**10.** att lagar som gör skolgång obligatorisk i Elfenbenskusten efterlevs; att flickor ska fullfölja sin skolgång och inte behöva avbryta på grund av tvångsgifte, graviditet eller sexuellt våld, jfr 2 Tim. 4:7.

**11.** om vishet för TWR Women of Hope när de försöker undervisa om bön. Tänd en längtan hos människor efter att möta dig i bön och att förenas med varandra i förbön för våra länder, jfr Ps. 17: 6–7.

**12.** för länder som är drabbade av etnisk splittring; att enhet och fred ska råda bland människor i dessa ofta omstridda områden, jfr Ps. 133:1.

**13.** att myndigheterna i Sydafrika ska prioritera utbildning som en grundläggande livsnödvändighet för varje barn, jfr Job 34:4.

**14.** för Sydkoreas ungdomar, bland vilka självmordsfrekvensen ökar på grund av våld, mobbning och tävlingsinriktad skolgång. Låt dem finna skydd och vila i dig, jfr Ords. 8:32–36.

**15.** för TWR Women of Hope:s arbete med att producera radio- och videoprogram till hjälp för bönegrupperna att förstå vem du Gud är, vad du vill med oss och vad du har lovat, jfr Jes. 40:8.

**16.** för TWR och TWR Women of Hope:s medarbetare i Liberia. Tack för att de stödjer flickors och kvinnors utbildning genom att dessa får läsa bibeln i bönegrupperna och memorera bibelverser, jfr Jos. 1:8.

**17.** att flickor och kvinnor på Indiens landsbygd ska få större möjligheter till utbildning och få tillgång till *Women of Hope*-program med vägledning i andliga frågor såväl som hälsovård, jfr Ords. 1:20–21.

**18.** om välsignelse över TWR Women of Hope i Elfenbenskusten, där medarbetarna tränar kvinnor att göra pärlarbeten, baka och sy, jfr 2 Mos. 31:3.

**19.** för Finlands folk – att de ska bli medvetna om fördomar som kan finnas mot andra kulturer och länder. Hjälpl dem att se harmonin i skapelsens mångfald, jfr Kol. 3:14.

**20.** för *Women of Hope*-programmen i Paraguay. Tack för att de förmedlar både livskunskap och bibelkunskap åt kvinnor, att flera tusen får undervisning på guarani och att kvinnor i fångenskap får uppleva själslig frihet, jfr Gal. 5:1.

**21.** för situationen i Indonesien där mer än 4 miljoner fattiga barn måste arbeta för att bidra till familjens försörjning. Vi ber om kristna grupper och regeringsreformer som kan ordna med skolgång och basföda åt dessa utarmade barn, jfr Ords. 19:17.

**22.** om mod och träning för kristna studenter i Norge så att de vågar stå upp för sin kristna tro och dela den med andra, jfr 2 Tim. 2:2.

**23.** om ditt beskydd över lärare i Brasilien som arbetar i utsatta områden. Låt dem få bli ditt redskap för förändring, jfr 5 Mos. 31:6.

**24.** för lanseringen av en bibelstudieplan till bönegrupper i Sydafrika. Tanken är att tillsammans med radiolyssnarna läsa igenom Bibeln under ett år, jfr 2 Tim. 3:16.

**25.** om att kvinnor i Sverige med invandrabakgrund ska få hjälp att hitta programmet *Välkommen till Sverige* för att kunna höra om svensk kultur och Guds räddningsplan, jfr Jes. 58:6.

**26.** att *Women of Hope*-programmen i Uruguay ska bli till fortsatt hjälp och stimulans för kvinnor och flickor i deras strävan efter goda resultat i sin utbildning, jfr Fil. 4:8.

**27.** att föräldralösa barn och barn i låginkomstfamiljer i Sydkorea ska få möjlighet till skolgång, jfr 5 Mos. 10:18.

**28.** för kvinnor i Kina och tackar för att läskunnigheten bland dem har ökat med mer än 40 % under de senaste 18 åren, jfr Job 5:16.

**29.** att beslutsfattare i Brasilien ska satsa på kvalitativ undervisning från grunden till universitetsnivå. Låt lärarna få den utbildning och de resurser som krävs, jfr 1 Tim. 5:18b.

**30.** för ledare i TWR Women of Hope, när de med hjälp av t ex bönekalendern lär ut grundläggande läs- och skrivfärdigheter bland kvinnor i bönegrupper, jfr Jakob 1:5.

**31.** för Polen – om enhet och känslomässigt helande i en splittrad nation, jfr 2 Krön. 30:12.

# Guds Ord är sant för dig!

Lisa Hall, internationell bönekoordinator



TWR Women of Hope förmedlar det hopp som finns i Jesus till kvinnor runt hela världen och över generationsgränserna. Vi längtar efter att kvinnor ska se att de är värdefulla i Guds ögon— hans dyrbara döttrar. Men har vi tagit emot och tillämpat detta budskap i våra egna liv?

Ärligt talat, alla har någon gång upplevt smärtan av att bli sårad och bortstött. Många gånger ger våra sår en ofullständig bild av vilka vi är och hur Gud ser på oss. Men Gud inbjuder oss att ta med dessa ofullständiga bilder till bibeln och jämföra med vad han säger om oss. I en modern översättning av Efesierbrevet 2:10 kallar aposteln Paulus oss Guds mästerverk – med andra ord är du en fantastisk poetisk skulptur som han har skapat och format exakt i enlighet med sin plan. Tror du detta om dig själv?

Nyligen kom jag över Chip Ingrams dagliga serie om lärjungaskap, ”Upptäck ditt sanna jag.” Hur tysta lögnen av ditt förgångna och faktiskt uppleva vem Gud säger att du är. Vi använde kapitel 1–3 i Efesierbrevet för att se vad Gud har att säga.

I Efesierbrevet 1:3–14 förklarar Paulus att Gud *har utvalt oss i honom före världens skapelse* för att ha en relation med honom. Gud bestämde i förväg att anta oss som sina döttrar och söner. I honom är vi **friköpta**— ett ord som användes av slavar som såldes på marknaden. Människan som var slav under synden köpte Gud i syfte att befria oss. Och priset som Fadern betalade för oss var med hans Son, Jesu dyrbara blod. Hur dyrbara är vi då inte i Guds ögon?

Vi har också fått *den utlovade helige Ande som ett sigill, som är ett förskott som garanterar vårt arv*. Med Gud den allsmäktige, som är vår Far, kan vi vila utan fruktan och ångest i nuet och inför framtiden. Allt detta blir sant när du börjar ditt nya liv i Jesus. Hur kan vi komma till den punkt då vi själva tror att detta är sant? Förvandlingen äger rum när vi låter vårt sinne förvandlas genom att byta ut vår gamla, felaktiga bild mot Guds sanning, jfr Rom. 12:1-2.

Chip Ingrams metod är att skriva ner sina egna lögner på ena sidan och sedan vända på bladet och skriva ner relevanta sanningar som stöds av bibelordet på andra sidan.

Ett exempel på en vanlig lögn:

**LÖGN:** Jag måste vara godkänd och accepterad av vissa människor för att bli lycklig och känna mig önskad.

**SANNING:** Gud vill ha mig och jag är uppskattad och älskad av Gud, den mest betydelsefulle i mitt liv, jfr, Ef. 1:3–14. Jag inser att det inte är lätt.

Vi kan inte omedelbart ändra alla dessa felaktiga tankar och uppfattningar som vi har skyddat oss bakom under hela vår livstid. Men det är inte omöjligt. Kan du lita på att Gud kan hela dig? Kan du välja att tro att han förstår och har en äkta kärlek till dig? Kan du lita på att han ger dig hopp mitt i din smärtyllda berättelse och ger mening när du ser allt genom hans ögon?

Vilka är de lögner som du tror om dig själv? Medan du läser Guds Ord kan du fråga dig själv: ”Tror jag att detta är sant för mig? Om du inte tror det kan du då identifiera de lögner som du tror på istället? Läs högt ur Guds Ord tills orden vandrar från dina tankar ner i hjärtat och ut i dina händer. Gud vill att vi ska mogna i vår tro och ha en förståelse för våra liv och det hopp som finns i Jesus! Guds Ord är sant för dig!

Översättning: Maggan Johansson



## FEBRUARI

Tema: andlig växt

### Herre vi ber ...

**1.** att budskapet om frälsning, hopp och liv ska tas emot av kvinnor från Trinidad och de kvinnor som besöker fängelset Buen Pastor när Paraguay-teamet delar ditt Ord med dem, jfr Ords. 2:6–11.

**2.** att du ska kalla kvinnor till att bilda TWR Women of Hope-team i Frankrike. Ge de troende där en djup längtan efter att växa i sin relation till dig, att läsa ditt Ord, be och vittna för andra, jfr Matt. 5:6.

**3.** att du ska kalla kvinnor till att bilda TWR Women of Hope-team i Frankrike. Ge de troende där en djup längtan efter att växa i sin relation till dig, att läsa ditt Ord, be och vittna för andra, jfr Matt. 5:6.

**4.** att du genom programmet *You Are Precious (Du är dyrbar)*, framtaget av vårt team i Polen, ska skapa medvetenhet bland kvinnor och flickor om deras värde i dina ögon, jfr Ords. 31:10.

**5.** att bönekalendern i Nordeuropa inte enbart ska betraktas som kristen litteratur. Vi ber att den ska inspirera till att be, växa och leva ut tron samt hjälpa dem som är i nöd, jfr Ef. 4:14–16.

**6.** och tackar dig för att nepaleser – nu när kyrkor är stängda och en stor andel av dem inte själva kan läsa ditt Ord – ändå kan höra evangeliet, ge sina liv till dig Jesus och växa i sin tro, jfr Ps. 25:4.

**7.** att du ska hjälpa oss att inse att det inte finns någon relation i våra liv som är viktigare än relationen till dig vår skapare och uppehållare. Hjälp oss att lita på ditt Ord och att du är nära oss även de dagar då du verkar vara långt borta, jfr Jes. 40:11.

**8.** att kristna kvinnor i Kina, mitt i sina ändlösa vardagliga sysslor, ska göra som Maria – komma nära dig Jesus och få egen tid med dig, jfr Luk. 10:41–42.

**9.** att vårt sydafrikanska team ska få möjlighet att undervisa människor om hur man bevarar en relation med dig Gud, så att de kan uthärda även i denna extremt svåra tid, jfr 2 Mos. 19:5.

**10.** att kvinnor i Liberia, som mognar som kristna genom *Women of Hope*-programmen, ska leva ut sin tro genom att dela den med andra i sin närhet jfr 2 Tess. 1:3.

**11.** att ditt budskap om kärlek och frälsning via de indonesiska och javanesiska *Women of Hope*-programmen ska förvandla människors hjärtan när de lyssnar, jfr Ps. 19:8.

**12.** att du ska förmå kvinnor i Indien att lyssna när du kallar dem att tillbringa tid med dig i ditt Ord – trots allt arbete som familjen och kulturen kräver, jfr Ps. 119:16.

**13.** att du ska styrka kambodjanska kristna kvinnor som är gifta med icke-kristna män och inte tillåts gå till kyrkan eller träffa andra kristna. Hjälp att de får sin andliga näring i ditt Ord, i *Women of Hope* och andra kristna program, jfr Jes. 40:31.

**14.** att du ska beskydda din kyrka från falsk lära. Ge de kristna vishet och förmåga att skilja mellan sanning och falskhet – och hjälp dem att hålla fast vid ditt Ord, jfr 2 Tim. 2:15.

**15.** att du genom din helige Ande ska hjälpa oss att överlämna oss helt enligt din vilja. *Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen* (2 Petr. 3:18).

**16.** att program från TWR Women of Hope i Polen ska hjälpa lyssnare att förstå att du Gud vill ha odelad kärlek och att du är en nitälskande Gud, jfr 2 Mos. 20:5.

**17.** för dem som gett dig skulden när problem uppstått och därför lämnat tron på dig. Hela du dem, ge dem en biblisk syn på vem du är och en levande tro på dig, jfr 5 Mos. 30:1–3.

**18.** att du ska röra vid peruanska kvinnors hjärtan när de lyssnar till *Women of Hope*-programmen, så att de kan fördjupa sig i ditt Ord och lyda det, jfr Kol. 1:9–10.

**19.** och tackar dig för den gemenskap som finns bland kristna kvinnor i Elfenbenskusten. Stärk kvinnorna när de kommer samman i bön och hjälp att de förtröstar på dig Fader och växer till i kunskap om dig och ditt Ord, jfr Kol. 1:11–12.

**20.** att de kristna i Danmark, på Grönland och Färöarna ska prioritera att studera Bibeln, både som individer och tillsammans i sina familjer, jfr 2 Petr. 1:2.

**21.** att kvinnor som samlas på olika håll i Kanada ska växa i tro när de ber enligt bönekalendern. *För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem* (Matt. 18:20).

**22.** för Norea Norges andaktsprogram med bibelförklaring – att kvinnor ska bli berörda av det och längta efter att läsa mer i ditt Ord, jfr Jes. 55:11.

**23.** och tackar dig för att vi får använda olika plattformar och program för att arbeta bland kvinnor i Brasilien. Vi ber att kvinnorna som lyssnar ska bli förvandlade av ditt Ord, jfr Hebr. 4:12.

**24.** och tackar dig för privilegiet att få kallas dina döttrar. Gör oss tacksamma för denna relation och ge oss fortsatt hunger och törst efter dig, jfr Kol. 4:16.

**25.** att du ska vägleda kristna kvinnor i Uruguay till en större förståelse av ditt Ord när de studerar det så att de kan dela denna livgivande sanning med andra, jfr 2 Petr. 1:5–8.

**26.** att koreanska kristna kvinnor ska begrunda ditt Ord så att de kan leva enligt Guds vilja, jfr 2 Petr. 1:3.

**27.** om ditt förbarmande över änkor och föräldralösa barn i Elfenbenskusten. Vi ber att kyrkan ska se till människors olika behov i sitt arbete bland de många kvinnor och flickor i nöd, jfr Jak. 1:27.

**28.** för alla kristna som nu på grund av pandemin inte kan samlas till gudstjänst i kyrkor. Stärk deras tro när de individuellt söker din närhet, jfr Ords. 30:5.

## Ljuset som lyser igenom

Peggy Banks, global verksamhetsledare



*Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande (Ps. 34:19).*

Det finns många tillfällen då jag har upplevt Guds närvaro i mitt brustna hjärta. När jag lärde känna Jesus var mitt hjärta nedbrutet av synd och nyligen har det funnits brustenhet i min egen familj. Och ändå är jag så tacksam för att Gud är nära de förkrossade och räddar dem som har en bedrövad ande. Det är Guds kärlek och nåd som har dragit mig igenom varje gång. Hur är det för dig? Hur ser din brustenhet ut inför Gud? Idag vet jag att brustenheten i mitt liv ger mig möjlighet att ännu mer lära känna Jesus. Hur kan vår brustenhet hjälpa oss att få mer kunskap om honom? Vi får veta det genom att läsa 2 Kor. 4: 5–10. Paulus påminner oss om att våra liv är som lerkärl. Han fortsätter genom att berätta att vi alltid bär Jesu död i våra kroppar *för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp.*

Så vad är ljuset som skiner igenom vår brustenhet om våra liv är som dessa lerkärl? Det är Jesus. Hans ljus kan bara skina igenom våra liv när den trasiga biten i våra liv tillåter att ljuset lyser igenom. Bara Gud vet vilka bitar som behöver bli trasiga i var och ens liv så att ljuset från Kristus kan stråla igenom.

Vad är det för bitar som har gått sönder för dig? Det är kanske din hälsa, en relation, ekonomin, ett tryggt jobb, en förlust av en älskad eller en krossad dröm? Det är genom våra tider av brustenhet som Guds ljus får lysa hopp till en brusten värld. Det gör kanske ingen skillnad idag, men aposteln Paulus påminner oss i 2 Kor. 12: 9–10 om syftet med vår brustenhet:

*... men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet."*

*Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.*

2021 fokuserar TWR Women of Hope på ordet "**vederkvicka**." Var och en får vandra i sin egen takt i den plan som Gud har för ditt och mitt liv, och leva i hoppet när han låter sitt ljus skina igenom vår brustenhet.



UTBILDNING  
FÖRÄNDRAR  
LIVET ...

Adines\* familj i Sydostasien blev välsignad av att lyssna på programmet *Women of Hope*. TWR:s partner i Indonesien, känd som YTWR, samarbetar med lokala radiostationer för att sända programmet *Women of Hope*. TWR:s uppföljningsteam distribuerar mini-spelare till lokala kyrkor. Programmet är tillgängligt för storgrupper, smågrupper och enskilda individer— för alla som turas om att använda spelarna. Programmet *Women of Hope* erbjuder bibelundervisning och hälsoinformation för att hjälpa människor att få andlig kunskap och praktisk information som berikar deras dagliga liv. Genom ett avsnitt om näring fick familjen kunskap som förbättrade Adelins barnbarns hälsa avsevärt. Barnet hade ingen aptit och åt nästan ingenting alls. Månader gick utan någon förbättring. Sedan hörde morföräldrarna ett samtal med en läkare i programmet *Women of Hope* som handlade om näring. De lärde sig tillräckligt för att kunna ge sitt barnbarn rätt mat för att kunna vända tillståndet. Sakta återvände barnbarnets aptit och Adelins familj gav Gud äran. Även på andra sätt förmedlar mini-spelarna hopp. När en kvinna lyssnade på programmet *Women of Hope* blev tron så stärkt att hon regelbundet började be för sin man. Så småningom slutade han att dricka alkohol och röka. Även hos en annan kvinna blev uppbyggd i sin tro och hon har överlämnat sin sjukdom och familjens problem till Gud. All ära åt Herren. Även pastorn och hans familj som distribuerar mini-spelarna har fått hjälp genom den andliga och hälsoundervisningen och uttrycker tacksamhet till YTWR för spelarna som innehåller programmet. Så underbart att samarbeta med YTWR, Women of Hope och pastorer i de lokala kyrkorna för att kunna ge utbildning och information som kan få en så bred effekt.

\* namnet är ändrat



Varje månad har vi möjlighet att byta ut 4- 5 förbönsämnen mot böner som specifikt handlar om situationen i Sverige. Kontakta oss om du har några ämnen som du vill att vi ska lyfta fram i bönekalendern.

*Om du vill avsluta prenumerationen av bönebrevet ber vi dig att meddela oss antingen genom att skicka in talongen nedan eller ringa. Vill du hellre att vi skickar bönebrevet via epost behöver vi veta vilken email adress du har.*

*Maggan Johansson*  
Norea Sverige



Det går bra att ringa och meddela oss. Tfn: 0431-41 47 50

- Jag vill att ni skickar bönebrevet via email. Min epost adress: \_\_\_\_\_
- Jag vill avsluta min prenumeration av TWR Women of Hope:s bönebrev.

*Här kan du skriva ditt förbönsämne.*

**Jag vill att vi ber för...**