

Kära förebedjare!

Nu närmar vi oss slutet av detta ovanliga år. Tack för att du har stått med i denna världsvida förbönstjänst under 2020. Om du finns som inte har möjlighet att träffa några anhöriga eller vänner och behöver någon att prata med så tveka inte att höra av dig!

Bön är fortfarande ryggraden i denna verksamhet och den respons som kommer in bekräftar att Gud både hör och ser:

Hej hela teamet! Mina vänner berättade om programmet och jag beslutade mig för att hitta det och lyssna. Det har blivit min favorit och Gud har berört mitt hjärta genom det. Tack!
Lyssnare i Bulgarien

Våra systrar i Kristus lyssnade på några av era program som är extremt viktiga för dem. Det är deras dagliga portion av kommunikation med Guds kyrka. Det kanske verkar som om det inte är något speciellt att lyssna på radioprogram för de som har familjer, tillgång till internet och har möjlighet att gå på gudstjänst och läsa Guds Ord. Men för andra är det den enda möjligheten de har att kunna kommunicera med sin kristna familj. Det inspirerar dem att be för sina icke troende barn. *Lyssnare i Ukraina*

Ge tack och ära till Gud för att vi har kristna program i radion. Jag kan lyssna på Guds Ord genom programmet *Women of Hope* via radion även om jag inte kan komma till kyrkan och tillbe Gud. *Lyssnare i Kambodja*.

Jag vill vittna om att Gud har botat min son från alkoholens fäste. Han gick varken till kyrkan eller bad. Utan nytta försökte vi i familjen straffa och förmana honom. Han fortsatte tills vi förstod att vår seger finns hos Jesus. Jag tackar mina medsystrar som bar detta i bön. Nu dricker han inte längre alkohol. Ära till Jesus. *Lyssnare i Tanzania*

December 2020

Frälsningen

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet (Luk. 4:18-19).

Jesus uttalade dessa livgivande ord när den efterlängtnade judiska Messias kom för att befria sitt folk. De behövde en Frälsare. Det behöver även vi. När vi under november månad bad för de förföljda, fängslade, isolerade och de som lever i fruktan och nu under december månad ber för världens frälsning, inser vi att den goda nyheten och friheten som Jesus talade om även gäller oss och vår svåra situation idag. Oavsett om människor förföljs, är fysiskt fängslade eller upplever ett mentalt eller känslomässigt fängelse kan vi be för dem i vetskapen om att de kan lära känna vår Frälsare, som ger sann frihet. De som har förlorat sina arbeten eller försöker hålla kvar sina företag behöver goda nyheter.

Många av oss försöker hantera isolering och stress över förändringar i nästan alla aspekter av våra liv— ett nytt sätt att arbeta på, gå i skolan och även kommunicera. Människor är fångade i rädsla, ångest och oro inför framtiden.

Det värker i hjärtat när vi ser all smärta i världen. Vad kan man som enskild person göra för att hjälpa? När vi åter läser Jesaja ord, som uttalades av Jesus, påminns vi om hans stora uppdrag. Vi kan se att han har gett oss sin Ande och att vi som troende har blivit smorda till att förkunna den goda nyheten.

Vi kan visa på den väg för mänskligheten där Gud försonade sig själv med oss. Han kom till världen för att befria oss från syndens fångenskap och mörker. Han befriade oss från döden!

En enda person kan målmedvetet söka efter den som är isolerad och rädd och som finns i grannskapet eller på arbetsplatsen. Medan vi fäster blicken på Jesus kan vi dela vår egen berättelse om hur Gud ger kraft och frid i dessa svåra tider. Vill du be om möjligheten att bli en vän som binder samman förkrossade hjärtan och tröstar dem som sörjer? Vill du komma med mig och bli den personen i ditt hörn av världen som delar den goda nyheten om frihet i Kristus?

Lisa Hall

Internationell bönekoordinator, TWR Women of Hope

Herre, vi ber ...

1. för människorna i Kirgizistan som söker Gud i kristid men vänder sig till islam. Vi ber att de kristna frimodigt står upp för sin tro och att människor i Centralasien ska finna frälsning i den ende sanne Guden, jfr Jes. 45:6.

2. om kristen enhet i Kambodja, där många troende arbetar tillsammans för att vara salt och ljus så att icke troende ska se Guds kärlek och söka frälsning i honom, jfr Matt. 5:13–16.

3. för dem i Etiopien som mist sina jobb på grund av covid-19 eller lider av sjukdom och svält, jfr Ps. 54:4.

4. för dem i Ukraina som är kristna till namnet men inte tagit emot frälsning. Herre, ge dem ande och liv.

5. för kvinnor som tvingas arbeta i asiatiska bordeller – befria dem, fräls dem. Ge vishet åt de kristna organisationer som arbetar för dessa kvinnors fysiska och andliga befrielse.

6. om din hjälp för alla som ropar ut sin rädsla och desperation i denna pandemitid. Må de finna den sanne Guden som ger frid och hopp åt dem som tror och följer honom, jfr 119:145.

7. för de kvinnor i Albanien som är isolerade, för dem vars män förbjuder dem att läsa bibeln eller t o m bränner deras biblar. Låt dem finna hopp i *Women of Hope*-programmen och nå frälsning i Jesus Kristus, jfr Ps 10:17.

8. att de kvinnor på Benins landsbygd som är bundna av ockulta sedvänjor ska bli fria genom ditt ord och få erfara din kärlek, jfr 5 Mos. 18:10.

9. om vishet för *Women of Hope*-teamen i Uruguay så att de frimodigt kan presentera frälsningsbudskapet och att kvinnor som lyssnar ska ta det till sig, jfr Ef. 6:19.

10. att troende i Tyskland uthålligt ber att *Hidden Treasures* sprids över Europa; att detta ljudprogram ska nå prostituerade kvinnor till befrielse och upprättelse i Jesu namn.

11. om enhet bland de politiska partierna i Singapore så att de, för landets bästa, kan bekämpa pandemin, jfr 2 Krön. 30:12.

12. att de troende i Frankrike inte ska förhålla sig passivt utan älska varandra, frimodigt vittna om dig och uthålligt be om väckelse i landet, jfr Rom. 13:8.

13. för de familjer i Vietnam som under coronakrisen tar emot Jesus som sin frälsare. Låt dem hitta bibelstudiegrupper där de kan växa i tron.

14. att alla de som sitter i brasilianska fängelser ska få ett möte med Kristus, deras frälsare och få erfara verklig frihet, jfr Gal. 5:1.

15. för Sydafrikas folk – att de under dessa tider av isolering ransakar sina liv, får öppnade ögon för din sanning, så att de ångrar sina synder, tar emot frälsningen och återupprättas, jfr Mark. 1:15.

16. att vi som dina barn är villiga att förändra våra prioriteringar, planer, relationer och allt som kan hindra oss från att leva efter din vilja, jfr Ps. 25:4–5.

17. för Nepals folk som söker frälsning genom offer till tempel och gudar, allmosor eller pilgrimsresor. Vi ber att sökarna ska komma i kontakt med kristna som kan dela evangeliet om frälsning genom Jesus Kristus.

18. att det arbete som utförs av TWR Women of Hope genom frivilliga, lärare och medarbetare i Paraguay ska bära frukt hos de kvinnor som de söker bistå, Joh. 15:4–5.

19. att det arbete Women of Hope utför i Indonesien och Java genom radioprogram, sjuk- och hälsovård och hantverksträning ska leda till att människor öppnar sitt hjärta för Guds kärlek, och tar emot frälsning, jfr Apg. 26:17b–18.

20. för arabvärldens kvinnor – att de inte ska brytas ned av destruktiva krafter i samhället. Öppna deras ögon så att de ser ditt ljus och drag dem till dig, jfr Ps. 119:18.

21. om sammanhållning och helande bland familjer i Danmark där våld i nära relationer har ökat under denna tid av isolering och restriktioner. Var deras tillflykt och hjälp de utsatta att finna en fredad plats, jfr 2 Sam. 22:3.

22. för nordkoreanska flyktingar i Kina, Ryssland och Sydostasien – att de ska få möjlighet att höra evangeliet och kunna ta emot Jesus som sin frälsare. Håll din vakande hand över de missionärer som ger dessa flyktingar en tillflykt, jfr Jes. 16:3b–4a.

23. om enhet mellan Albanien kyrkor. Ge pastorer och ledare ödmjuka hjärtan så att de icke troende ser att deras kärlek till varandra flödar ut från dig, jfr 1 Kor. 12:12.

24. om frälsning för alla dem som inte känner dig. *Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder* (Matt. 1:21).

25. för kyrkobesökarna i Polen som åtar sig att hjälpa behövande men ännu inte funnit frälsning i Jesus Kristus, jfr Hebr. 2:1–4.

26. att kvinnor och flickor i Liberia ska höra förkunnelsen om Jesu Kristus genom pastorer och TWR's radioprogram och överlåta sina liv i Herrens händer, jfr 5 Mos. 17:11.

27. att radioutsändningarna i Kambodja om Jesu födelse ska leda till samtal och väcka människornas hjärtan till att ta emot Jesus som sin frälsare.

28. om frimodighet hos våra TWR Women of Hope-team i Indien – att deras vittnesbörd ska beröra kvinnor så att de tar emot dig, jfr Mark. 8:34–38.

29. för unga vuxna i Sverige som har lämnat den kristna gemenskapen och nu ifrågasätter sin bakgrund. Vi ber att den helige Ande ska leda dem på rätta vägar och överbevisa dem om din sanning, jfr Ps. 78:6–8.

30. om fred och stabilitet i Etiopien. Skydda folket från gerillan i västra delen av landet och kom med enighet och sammanhållning mellan de olika etniska grupperna.

31. för Rumäniens fångar – att de ska få en så djupgående relation med dig att de både kan erkänna sin skuld och ta emot din nåd. Gör det möjligt för dem att börja ett nytt liv i tro på Jesus, jfr 2 Kor. 5:17.