



# Lilla Noreanytt

Januari  
2024



## Nystart

**K**ära Norea-vän. Nu startar vi om Lilla Noreanytt. I fjol drog vi in på utskicken för att göra en besparing. Det var ett misstag. Vi tror att vi behöver de här utskicken för att påminna dig om vårt viktiga fina arbete och erbjuda dig att vara med och bära det. Vi vill bjuda in människor i vårt land och i andra länder till nystart i sina liv. Läs ett vittnesbörd om nystart nedan.

Med varma hälsningar, David Castor, missionsledare.

## Fri och förlåten

**J**ag är en kvinna på 19 år. Jag är gift och har två barn. Det är nu många år sedan min mamma gick bort, men saknaden finns kvar. Min sorg var extra plågsam, för den bar en tagg av skuld. Jag mindes outtalad kärlek, goda handlingar som aldrig blev gjorda, småaktig irritation när min mammas behov inkräktade på mina nöjen och okänslighet inför hennes olycka.

Några veckor innan mamma dog gav jag henne en spontan kram och kysste henne på kinden. Jag kommer alltid att minnas hur ett drag av förvåning och lycka drog över hennes ansikte. Jag har grämt mig mycket över att jag inte visade henne min kärlek vid varje tillfälle. Jag bar på skuld.

Mamma blev änka när jag var liten, men jag och mina småsyster förstod aldrig hur svåra de hårda åren måste ha varit för henne. Ibland anade jag att hon var en-

sam och ledsen, men jag var alltför upptagen med mitt eget för att bry mig. När hon dött mindes jag de dagarna och önskade att jag visat mer omsorg. Jag bar på skuld.

Minnena av mina tillkortakommanden plågade mig. Jag förstår inte att jag kunde vara så självisk. Jag hoppas att mamma aldrig tvivlade på min kärlek, att hon förstod. Jag bad till Gud om förlåtelse, men skulden fortsatte att kasta sin mörka skugga över mina minnen.

Ära åt Gud för den dag då allt vände. Som vanligt slog jag på min radio och ställde in rätt frekvens. Jag lyssnar till Gud genom era program. De är alla till välsignelse och vägledning, men budskapet från den kvällen kommer för alltid att vara inristat i mitt minne. Det var dags för min långvariga skuld och plåga att lyftas av. Jag blev helad i mitt inre och fick svar på mina böner. Var så säkra; det ni delar i era program kommer aldrig

ur mänskligt kunnande utan från Gud själv.

Jag fick lyssna till budskapet om förlåtelse och Gud lyfte av mig min börda. Jag behöver inte göra något annat än att tacka hans heliga namn. Låt mig dela en av de verser som predikanten hänvisade till, Hebreerbrevet 4:15-16:

*Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.*

Min dagliga bön är att ert missionsuppdrag skall få fortsätta att växa i nåd inför Gud.

Lyssnare i Eritrea

Bilden är en datorgenererad illustration..



GÅVA TILL  
NOREAS ARBETE  
PG: 52 41 80 - 7  
BG: 5896-5831

ADRESS  
NOREA SVERIGE  
ÖSTERGATAN 20,  
262 31 ÄNGELHOLM

KONTAKT  
0431 - 41 47 50  
NOREA@NOREASVERIGE.SE  
WWW.NOREASVERIGE.SE

FÖLJ OSS PÅ WEBBEN  
FACEBOOK: NOREA MEDIEMISSION  
INSTAGRAM: NOREA MEDIEMISSION

**PG PlusGiro**

Meddelande till betalningsmottagaren

Jag vill ge en gåva till mediemissionen!

- 250 kronor       Där det bäst behövs
- 500 kronor       Riktad gåva till: \_\_\_\_\_
- 1000 kronor
- \_\_\_\_\_ kronor

Tack för din gåva – oavsett storlek. Gud välsigne dig!

**INBETALNING/GIRERING B**

Kod 1

Till PlusGirokonto

**52 41 80 - 7**

Betalningsmottagare (endast namn)

**Norea Sverige**

Avsändare (namn och postadress)

Svenska kronor

öre

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)

#

#

5241807#06#

# MEDIEMMISSION ÖVER ALTA GRÄNSER



Lilla Noreanytt

Januari  
2024

Avsändare:

Norea Radio Sverige, Östergatan 20, 262 31, Ängelholm

Jag hoppas att mamma  
aldrig tviplade på min  
kärlek, att hon förstod.