

BÖNEKALENDER
FÖR GLOBALT
BÖNENÄTVERK



JANUARI
FEBRUARI
2023

TEMA:
AMERIKA



*Om vi inte accepterar förändringar
i vårt eget liv, kan vi inte hjälpa andra att
förändra sina liv.*

David Timms, Living the Lord's Prayer

Gott nytt år!

Så många möjligheter, så mycket nytt att upptäcka. Och varje nytt år innebär förändring. För mig utgör ett nytt år en möjlighet att gå igenom det som hänt under året som gått och bli klar över de förändringar som behövs för att växa närmare Herren.

Som ung vuxen hade jag ett litet företag och jag letade alltid efter sätt att ändra på saker i mitt eget liv och hos dem som kom till mitt lilla gym för att träna. Idag upplever jag att tiden går väldigt fort och förändringar sker hela tiden inom alla områden i våra liv – kultur, familj, relationer, arbete, karriär, levnadsförhållanden och boende. Jag påminns om ett citat jag hörde för länge sen: "Det enda som är konstant är förändring".

Med förändring kommer växt och med växt kommer förändring. Varje dag kan vi växa oss starkare i vårt beroende av Herren, när förändring kommer in i våra liv. När vi väljer att växa i tider av förändring får vi se hur kärleken till vår nästa växer genom att förlåta, ta emot Guds nåd och visa barmhärtighet.

Efter att ha bett och funderat blir mitt motto för 2023: växa! Vi ska undersöka de olika vägar Gud låter TWR Women of Hope växa. Vi tror att skörden är mogen och när vi ser nästa generation ledare komma in i arbetet är vi beredda att hjälpa dem växa. Vi vill också hjälpa kvinnor att se hur Guds ord visar oss hur vi kan växa närmre honom när vi överläter våra liv.

Jesus sade: Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden, han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda: först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne. Mark. 4:26-29



Vissa förändringar kan vara traumatiska och förödande men förändring kan också rädda liv. Förändring kan leda till trygghet, rehabilitering och ny mening i livet. Förändring kan föra med sig nya idéer, annorlunda och bättre sätt att älska sin nästa och ett liv i tjänst för Herren och för andra. Förändring kan också fylla våra liv med hopp för framtiden.

Jag ber att vi under året ska omfamna de förändringar Herren låter ske i våra liv och söka Guds ledning i varje beslut. Vi tror att Gud vill att vi ska förlita oss på honom när det gäller Women of Hopes arbete. Vi kan plantera, vattna, rensa bort ogräs och så vänta på att Gud ger skörden – kvinnor världen över som finner hopp i Jesus.

I honom har vi vår glädje.



Vid årsskiftet avslutar Peggy Banks sin tjänst inom TWR. Vi tackar Gud för vad hon har fått betyda under dessa år.

Peggy Banks

Global verksamhetsledare
TWR Women of Hope

Tema: Amerika



När vi nu går in i 2023 ber vi för kvinnor i Amerika. Mellan 1850 och 1930 utvandrade 1,5 miljoner människor från Sverige till den amerikanska kontinenten. Endast 5000 av de svenska migranterna bosatte sig i Latinamerika.

Kom så reser vi!



Vi tar oss från det naturälskande folket i Kanada till Argentina i Sydamerika. Färden går genom svenskbygderna i norra USA. I Minnesota möts vi av skylten "Lindström, vänort till Tingsryd", ett samhälle som också kallas "Amerikas lilla Sverige". Det var hit Wilhelm Moberg åkte för att samla material till romanen Utvandrarerna. I ett av husen upptäcker vi en svensk gammal väggbonad som en påminnelse om hemlandet utvandrarerna lämnat bakom sig.

Resan fortsätter genom Amerikas förenta stater och Mexiko. Vi närmar oss Centralamerika, som är den avsmalnande landförbindelsen mellan Nord- och Sydamerika. I Latinamerika bor olika ursprungsfolk, ättlingar till invandare från Europa och ättlingar till slavar som hämtades från Afrika och andra människor från världens alla hörn.

Vi stannar till i Guatemala, med sin storslagna natur och sina många vulkanberg. Närmare 60 procent av invånarna är ättlingar till

mayaindianerna. Fyra av fem personer bland mayafolket lever i fattigdom. Många flickor utsätts för övergrepp, sexhandel, barnäktenskap och tidiga graviditeter. Vid gränspassagen till Honduras varnas vi för kriminella gäng. Gängbrottslighet, organiserad brottslighet, könsbaserade mord och förändrat klimat driver människor på flykt.

Hispaniola är en av tusentals öar i karibiska övärlden. Haiti ligger på ön Hispaniolas västra del och Dominikanska Republiken på öns östra sida. Haiti är något mindre än Småland och är västra halvklotets mest tätbefolkade land. Befolkningen drabbas ofta av naturkatastrofer. Få har tillgång till rent vatten och spädbarnsdödligheten är den högsta i Latinamerika. De senaste veckorna har vi hört hur den humanitära krisen i Haiti fördjupas och landet är hårt ansatt av en eskalerande koleraepidemi, hungerskris och brutalt gängvåld.

Även i Dominikanska Republiken är fattigdomen utbredd. Handel med kvinnor och barn blomstrar i kölvattnet av europeiska och nordamerikanska turister. Bonaire med sina korallrev lockar dykare från hela världen. Ön ligger i Karibiska havet och är en särskild kommun i Nederländerna. Bonaire har bara två orter.

Under resan ser vi människor på flykt från Venezuela. Det tidigare stabila landet med stora oljereserver

hamnade i en ekonomisk och humanitär kris. Normala livsvillkor förbyttes i misär. Miljontals venezuelaner flyr undan våld, brist på mat och medicin.

I Colombia bor 102 ursprungsgrupper. Den största gruppen är Wayuu-folket som även lever i Venezuela. Wayuu-folket är organiserade i klaner och bär moderns efternamn. Skomakarvax, det så kallade karnaubuvaxet, utvinns från vaxpalmens blad som är landets nationalträd.

Nu ger vi oss in i Peru som både har torr öken, snöbeklädda bergstoppar och frodig regnskog. Anderna går som en ryggrad genom hela landet. I Apachetaklippan har Amazonfloden sin källa. På tre till fyratusen meters höjd lever inkaättlingarna som har behållit sina andinska traditioner.

Vi drar öster ut till Paraguays glesbefolkade land. Trots förbättrad demokrati frodas korrption och annan kriminell verksamhet i spåren av tidigare krig och en diktaturregim som höll befolkningen isolerad från omvärlden. Halva Paraguays befolkning saknar jord och två procent av markägarna äger 80 procent av landets mark.

Drottning Silvia tillbringade tio år av sin uppväxt i Brasilien som hon räknar som sitt andra hemland. Här finns hälften av Sydamerikas befolkning. Det är det enda landet i Latinamerika som har portugisiska som huvudspråk. I söder finns tydliga influenser från

Tyskland, Italien och Östeuropa. I norr har den afrikanska kulturen och ursprungsbefolkningens kultur gjort stora avtryck. Fattiga människor från landsbygden kommer till storstäderna och bor i kåkstäder där de lever under svåra omständigheter.

Vid Atlantens kust ligger Uruguay som är Sydamerikas näst minsta land. Namnet har sitt ursprung i språket guarani och betyder "de målade fåglarnas bord". Befolkningen dricker det bittra teet, maté, i samma omfattning som vi dricker kaffe. Landskapet påmin-

ner om Skåne och det finns betydligt fler kor än invånare. Levnadsstandarden är hög i jämförelse med andra närliggande länder. Kulturen präglas av europeiska traditioner.

Slutligen när vi Argentina som till ytan kan jämföras med Västeuropa. Trubaduren Evert Taube befann sig i Argentina mellan åren 1910 och 1915 på jakt efter äventyr och lycka. Argentina, med sin skiftande natur, ansågs vara framtidslandet. Det vidsträckta slättområdet Pampas ligger i hjärtat av Argentina. Landet har fått sitt namn efter det latinska ordet argentum som betyder silver. Det syftar på floden Río de la Plata (Silverfloden) som rinner som en kil mellan Argentina och Uruguay. Utbildningsnivån är den högsta i Latinamerika.

Maggan Johansson

Norea Sverige



Hos kvinnliga fångar i Paraguay

Översättning: Kerstin Hanberger



Varje vecka i mer än femton år har TWR Women of Hope-teamet i Paraguay besökt och varit till hjälp för kvinnor som sitter i fängelse.

För närvarande stöder vi femtio kvinnor, som vi tränar i sömnad och andra vardagliga hantverk. Vårt team tänker även på deras andliga väl och berättar om Jesus och varje vecka har vi ett bibelstudium med en mindre grupp på tio intagna.

Efter ett och ett halvt års frånvaro på grund av Covid-19



öppnades dörrarna för oss att återgå till vårt arbete på fängelset och vi fick också tillträde till ytterligare två fängelser.

Vilket privilegium att få förkunna evangelium i en av de mest bortglömda och föraktade platserna i samhället – kvinnofängelser!

Med utmaningen att resa till tre platser varje månad tackar vi Gud för att han trofast förser oss med medel att fortsätta denna nya tjänst under året.

Det är också en välsignelse att få arbeta ihop med organisationen Diakonia, som förser oss med vad som behövs för att ge kvinnorna yrkespraktik,

utveckla workshops, inhandla material och hitta lämpliga lärare. Från olika kyrkor ställer också män upp med bibelundervisning vid varje möte.

För länge sen gav Gud oss en längtan efter att dela Jesu kärlek med tonårsflickor. I år har Gud gett oss en möjlighet att arbeta på en ungdomsanstalt. Nu har vi en grupp med fem härliga ungdomar som är mycket mottagliga för bibelundervisningen som vi har två gånger i månaden.

Vi gläder oss åt att f d intagna nu kan delta i aktiviteter på vårt Women of Hope-kontor. Det gör att vi kan följa upp och knyta vänskapsband med dem när de ska klara sig på egen hand. Women of Hope har också fått formellt tillstånd att låta kvinnliga fångar med

frigång delta i veckomöten på våra kontor och ta del av bibelundervisningen. Vi brukar inte fråga kvinnorna om några detaljer när det gäller orsaken till att de sitter i fängelse. Så dömer vi dem inte utan älskar och stöder dem.

I Kristus finns inga oförlåtliga synder – vi kommer alla till Fadern i ånger och tro. Genom åren har vi fått bevittna att många börjar vandra med Kristus, blir döpta, går med i en församling och delar ordet med andra. Tack Herre, för att arbetet bär frukt!

Laura Diaz
Nationell koordinator
Paraguay



BÖN JANUARI 2023 Herre vi ber ...		Översättning: Kerstin Hanberger
1. för kvinnorna i Uruguay – att de ska respektera sig själva och inte låta sig utnyttjas för pengar. (Ps. 34:6)	6. för det regionala teamet i USA – att du till deras hjälp sänder volontärer som brinner för arbetet i Guds rike. (1 Joh. 3:18)	11. om stödjande nätverk för ensamstående mödrar i Brasilien som måste arbeta och samtidigt ta hand om sina barn. (Gal. 6:2)
2. för folket i Bonaire och tackar för dem som vittnar om sin tro på vår Facebooksida och ber att deras vittnesbörd ska tända ett hopp hos andra. (Ps. 66:16)	7. om förbarmande över de kvinnor i Honduras som lider av våld i hemmet. Bered en tillflykt för dem ut ur deras prövningar. (Jes. 25:4)	12. för teamet i Paraguay. Tack för bönhörelse så att teamet nu kan nå kvinnor i ett ungdomsfängelse med ditt ord. (Gal. 6:9)
3. att de <i>Women of Hope</i> -program som sänds från Kanada ut över världen ska förmedla frid, helande och gemenskap med Herren. (Jes. 55:10-11)	8. att kvinnliga fångar i Dominikanska Republiken ska få höra evangeliet, bli försonade med dig och finna frihet i gemenskapen med dig. (Apg. 3:19)	13. att du ska leda teamen i Kanada till att finna nya vägar att nå ut till kvinnorna i landet. (1 Petr. 4:10)
4. att de andakter på teckenspråk som varje vecka sänds på vår YouTube-kanal ska bli till välsignelse och leda alltfler kvinnor i Brasilien till dig och vara en hjälp för dem att växa i tron. (2 Petr. 3:18)	9. att du skänker frid och beskyddar de kvinnor i Honduras som övergivits sedan deras män och barn migrerat till andra länder för att komma bort från fattigdomen och kriminaliteten i hemlandet. (Fil. 4:6)	14. för självmordsbenägna tonårsflickor i Uruguay. Låt dem finna livsglädje i dig. (Ps. 42:12)
5. att teamet i Paraguay ska få möjlighet att utöka sina radiosändningar till det inre av landet genom program på spanska, tyska och guarani. (Jes. 54:2)	10. för kvinnor och män i Bonaire och tackar för att TWR Women of Hope får verka där till en fördjupad gemenskap med dig. (Ords. 3:5-6)	15. om vishet för det globala ledarteam som planerar att utveckla och producera det nya TWR Women of Hope-programmet <i>Precious and Beloved</i> . (Ords. 2:6)

BÖN JANUARI 2023 Herre vi ber ...		Översättning: Kerstin Hanberger
16. om mogna, gudfruktiga kvinnor i Brasilien som kan stödja andra kvinnor i deras vandring med dig. (Matt. 28:19-20)	21. om ditt beskydd och helande för de kvinnor och barn i Uruguay som utsätts för våld i hemmet. Förvandla våldsverkarnas hjärtan. (Ps. 28:6)	26. att kvinnor i Uruguay ska få möta dig, att de inser att de är värdefulla i dina ögon och får hjälp till ett gott självförtroende. (Jes. 62:3)
17. att kvinnor och flickor i Colombia som upplever identitetskris ska finna sin bekräftelse i dig. (1 Joh. 3:1)	22. att kvinnor i Brasilien ska få tillgång till utbildning och goda arbetsmöjligheter. Drag dem nära dig och styrk dem i deras omsorg om familjen. (Ps. 145:15)	27. för TWR Women of Hope i Brasilien och tackar för att de får medverka vid olika kvinnokonferenser. Styrk kvinnorna och låt dem växa i kärlek till dig. (Ef. 1:17)
18. att du ska ge folket i Bonaire omdöme att rösta fram goda ledare – ledare som de vet kommer från dig. (Matt. 20:26)	23. för kvinnor i Honduras som ser sina barn lockas in i gäng. Befria dessa ungdomar från att vilseledas i sina liv. (2 Kor. 5:17)	28. om volontärer och medel till teamet i Paraguay så att bönekalendern kan översättas och produceras på guarani det här året. (Ps. 112:5)
19. för teamet i Paraguay och tackar för att de nu kan dela ditt ord på guarani genom korta videoklipp på sociala medier. (Matt. 4:4)	24. för det regionala teamet i USA – låt dem vara beroende av dig i allt de gör och ge dig äran. (Jes. 41:13)	29. att kvinnorna i Peru ska få höra evangelium om Jesus Kristus. (Rom. 10:17)
20. att kvinnor i Panama inte ska lockas in i sexhandel utan stå emot bedrägliga, välbetalda jobberbjudanden utomlands. (Ords. 19:20)	25. om öppnade dörrar och resurser för TWR Women of Hope i Paraguay, så att kvinnor i fängelse där får höra budskapet om frälsning i Jesus Kristus. (1 Kor. 15:58)	30. för teamet i Uruguay. Tack för att bönekalendern är tillgänglig via sociala medier och att de kan mötas i bön via internet. (Ps. 118:1)
31. om helande och upprättelse för kvinnor i Dominikanska Republiken som utsätts för våld i hemmet. (Jes. 33:2)		

BÖN FEBRUARI 2023 Herre vi ber ...		Översättning: Karin Andersson
1. att du ska ge näring och tillväxt i TWR Women of Hope-arbetet i Bonaire. Ge vishet till medlemmarna så att de kan leda människor till dig, Jesus. (Ps. 37:5)	6. och tackar dig för att kvinnor i Uruguay tar emot information, uppmuntran och frälsning genom <i>Women of Hope</i> -programmen. (Joh. 3:16)	11. att de tusentals migranter som kommer till Uruguay för att söka en bättre framtid ska vända sig till dig med sina behov och önskningar. (Fil. 4:19)
2. att du ska sända dina barn med tröst och uppmuntran till de äldre i Uruguay som drabbats av ensamhet och depression. (Ps. 71:9, 18)	7. att USA:s regionala team ska söka dig först, i kärlek och i lydnad, så att du kan leda dem steg för steg i deras arbete. (Rom. 12:2)	12. att flickor och kvinnor i Guatemala ska lära känna dig, finna sin identitet i dig och få veta att de i dig är älskade, förlåtna och dyrbara. (Gal. 3:26-28)
3. att de ansvariga i Brasilien ska ombesörja god hälsovård till kvinnor som behöver medicinsk behandling. (1 Tim. 2:1-2)	8. att du ska ge ensamstående mödrar i Latinamerika bra arbeten samt styrka och uppmuntran i deras strävan att ta hand om sina familjer. (2 Mos. 15:2)	13. om styrka till varje utmattad kvinna i Bonaire. (Jes. 40:29)
4. och tackar dig för att du tillåter intagna kvinnor från Paraguays fängelser att besöka TWR Women of Hopes kontor för att delta i bibelstudier och göra praktik. (Ps. 90:17)	9. om hunger och törst efter dig bland Brasiliens kvinnor. (Ps. 42:2-3)	14. och tackar dig för att du har hjärta för kvinnor i varje generation - att de ska lära känna dig och följa dig. Kalla och utrusta unga ledare och volontärer för arbete i våra team jorden runt. (Joel 1:3)
5. om vishet till de berörda i TWR Kanadas nya samarbete som börjar 2023. Välsigna arbetet så att många kvinnor runtom i världen blir nådda och ledda till dig. (Jes. 52:7)	10. att vårt team i Paraguay genom ny teknologi ska kunna nå ut med bönekalendrar till fler mottagare. (1 Tess. 5:16-18)	15. att unga kvinnor i Argentina ska få ett meningsfullt liv nära dig, Jesus. Vi ber att du ska låta våra medarbetare nå dem med evangeliet. (Joh. 10:10)

BÖN FEBRUARI 2023 Herre vi ber ...		Översättning: Karin Andersson
16. och tackar dig för att boken <i>Hope Encounters</i> används i många kvinnogrupper i Brasilien. Vi ber att fler kyrkor ska använda den. (Ps. 119:105)	21. om fler kristna skyddade boenden i Brasilien för kvinnor och familjer som drabbats av våld i hemmet. Vi ber att dessa platser ska ge trygghet och möjlighet att möta dig, Jesus. (Ps. 27:5)	25. att kvinnor i Venezuela, där det råder ekonomisk osäkerhet råder, ska kunna planera sina inköp så att de kan köpa mat till familjen. (Ps. 32:8)
17. och tackar dig för att vårt team i Paraguay har fått vara med om en 25-procentig ökning av arbetet med att nå nya kvinnor med evangeliet om dig. (1 Joh. 5:4)	22. om vishet och kreativitet till USA:s regionala team när de strävar efter att nå nästa generation kvinnor med ett hopp i dig, Jesus. (Ps. 78:4)	26. att medlemmarna i Paraguay-teamet ska växa i vishet, tålmod, kärlek och omtanke och vara användbara redskap i dina händer. (Rom. 12:11)
18. att du ska befria från kriminalitet och synd de unga kvinnor i Uruguay som är involverade i droghandel och missbruk. (Ps. 68:20)	23. att du ska utrusta kristna kvinnor i Latinamerika och Karibien till att leda arbetet i TWR Women of Hope.	27. och tackar dig för de trogna förebedjarna i Kanada som varje månad ber för behoven enligt bönekalendern. (Kol. 4:2)
19. för TWR Women of Hope-teamet i Paraguay - att de ska lyckas utse några visa, kärleksfulla kvinnor till att arbeta med återanpassning efter fängelsestraff. (1 Kor. 3:9)	24. att du ska fylla TWR Women of Hope-teamet i Bonaire med din Ande så att de kan förmedla sanning och uppmuntran till de kvinnor de möter. (1 Tess. 5:11)	28. om enhet i dig mitt under den oförsonlighet och de politiska motsättningar och stridigheter som råder i Brasilien. Jesus var du medlaren i våra hjärtan. (Matt. 5:9)
20. om din Andes vishet, kreativitet och ledning till Uruguay-teamet när de producerar <i>Women of Hope</i> -program. (Gal. 5:25)	 <p>Guatemala, bild: Benbenjoe, Pixabay</p>	

Förändrat fokus

När jag började som volontär i TWR Women of Hope, där jag arbetar tillsammans med Lisa Hall, internationell bönesamordnare, var jag sjukledig från mitt arbete inom vården på grund av hälsoproblem.

Jag ville vara till nytta men kände så stor ångest att jag hade svårt att gå utanför hemmet. Jag började delta i de digitala internatinella bönemötena och sedan erbjöd jag mig att hjälpa till med bönekalendern. Trots att jag älskade det jag gjorde, kom min ångest tillbaka och jag började stanna hemma igen. Lisa och andra "badade" mig i förbön och jag kände att jag ville försöka komma en gång i veckan och göra mitt bästa.

Mitt första uppdrag blev att skriva "Story of Hope" till bönekalendern som bygger på lyssnarrespons från olika delar av världen. Att läsa berättelser om hur förtvivlade kvinnor funnit hopp genom våra radioutsändningar gav i sin tur också mig hopp om att mitt liv kunde förbättras så länge jag vände mig till Gud för hjälp.

Det lyfte också bort fokus från svårigheterna i min lilla värld och gav mig ett vidare perspektiv. Mina problem tycktes pyttesmå jämfört med dem som stod utan pengar efter Covid, med dem som såldes som slavar eller blev förföljda för sin tro på Kristus.



Medan jag tillbringade tid med att beklaga mig över min situation, var dessa kvinnor tacksamma för varje litet halmstrå. De var beroende av programmen som gav dem goda hälsotips, goda familjerelationer och möjligheten att studera Bibeln. Allt sådant som jag tog för givet.

Jag är tacksam över att vara en del av denna tjänst som har betydelse för så många människors liv över hela världen - inklusive mitt eget.

Maribeth Hynnes Stevens

Volontär
TWR Women of Hope

Guds gåva

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskingar genom bön och åkallan med tacksägelse. (Fil. 4:6)



Bön är en gåva - en inbjudan från Gud till oss. Han vill att vi ska komma till honom under livets alla omständigheter. Bön är vårt svar till honom där vi bekräftar vår tro på honom, hans makt och godhet. Han bjuder in oss till gemenskap med sig så att vi kan lära känna honom på djupet. Vi upptäcker inte bara vem han är, utan också vilka han säger att vi är - hans dyrbara och älskade barn som får komma till honom med allting.

Jag tackar Gud för att han önskar ha de här samtalen eftersom jag behöver tala med honom. När jag ska analysera och samla mina tankar har jag ett behov av att säga det högt. Tidigt i livet började jag tala med Gud om allting, och jag upptäckte att Gud var verklig, trofast och talade sanning.

För att också kunna lyssna till honom började jag läsa Bibeln, och samtalande sen med honom om det jag läste.

När jag studerade Ordet såg jag vilken omsorg Gud visade människor i livets olika situationer. I Första Samuelboken ger Hanna uttryck för sin stora längtan efter ett barn. Hennes sorg och ångest var så iögonfallande att översteprästen trodde hon var berusad. Men Gud hörde hennes desperata gråt. Han ser oss i vår smärta. Hur har Gud hört och svarat på din gråt?

Jag såg Jesu hjärta när han grät över Lasarus död, hade medlidande med sjuka och upprättade kvinnor. Gud vill inte bara se våra hjärtan och gå bredvid oss, han längtar efter att dela sitt



NOREAS HÖRNA

hjärta med oss. Hur ofta stannar vi upp när vi ber för att fråga vad Gud har på sitt hjärta? Vi måste också lära oss att lyssna, om vi vill ha sann gemenskap med honom!

När vår första reaktion i livets olika skiften är att bära fram våra bekymmer till Gud, kan han hjälpa oss att byta perspektiv – till sitt perspektiv. När vi bjuder in honom i våra liv upptäcker vi glädjen i att förbli i honom. När han är i oss och vi i honom, kommer vi att känna hans kraft. Hans frid kan fylla våra hjärtan och tankar.

I år ska vi gå djupare in på vad som menas med att be. Tillsammans ska vi upptäcka kraften i att läsa Bibeln och samtidigt tala med Gud i bön. Vi ska också studera olika sorters bön, som t.ex. lovsång, tillbedjan och förbön. Jag ser med spänning fram emot att tillsammans med er läsa Bibeln efter "Lectio Divina", en form av bibelläsning som vuxit fram i de kristna klostren. Det innebär enkelt uttryckt att närma sig Bibeln med en lyssnande och bedjande inställning.



Bön är vår kommunikation med Gud. På vilka sätt ser du behov av kontakt och kommunikation med Gud i ditt liv? Hur vill Gud att du ska komma till honom i bön för vår värld?

Förbönsämnen från förebedjare i Sverige:

- *Önskar förbön för våra barn med respektive samt syster med familj, att de alla skulle vilja ha Jesus som sin Herre och Frälsare.*
- *Be för vår son som har kämpat med många infektioner under sin provanställning och som har blivit uppsagd av den orsaken.*
- *Behåll våra hjärtan vid det ena att vi fruktar Ditt namn.*

...



Lisa Hall

Internationell bönesamordnare
TWR Women of Hope

Vi nås dagligen av rapporter från Ukraina som kryper under skinnet. Hur är det att leva mitt i allt elände? Anya Yashchenko, producent för TWR Women of Hopes program, *Som med en vän*, berättar i Noreanytt om hur det är att befinna sig mitt i kriget. Hon skriver, *Tack för ert stöd och era förböner! Det är mycket värdefullt för oss. Ert stöd är mycket viktigt för oss. Vi uppskattar varje ny dag på ett speciellt sätt! Vi som bor i Ukraina vet inte om vi kommer att vakna upp nästa morgon eller om en raket kommer flyga rätt in i huset. Mer än någonsin uppskattar vi att få tjäna människor i nöd och sprida evangeliet utan tvekan och rädsla.*

Be för oss!

- För vår tjänst i kyrkan. Vår församling är liten (35 medlemmar), men varje dag hjälper vi människor som är fördrivna. Vi delar ut mat, kläder och filter.
- För vår dotter som är fem år. Hon hör expositioner och är rädd för flygplan. Jag vill att hon ska se värdet i vår tjänst för andra människor och vårt uppdrag här på jorden, men jag vill också att hon ska vara frisk.
- Om programmet jag spelar in för flickor och kvinnor. Om vishet att dela hoppet även om man har det svårt!

... *fortsättning på förbönsämnen från förebedjare i Sverige.*

- *Kungör för oss den väg vi bör vandra.
Låt ditt Ord vara våra fötters lykta och ett ljus på vår stig.
Låt Dina gärningar uppenbaras för dina tjänare.
Att Du ville välsigna oss, så att vi är till välsignelse, tro och tröst.
Sänd ut många arbetare bland unga och barn.*

Gåva till TWR Women of Hope:
PlusGiro 52 41 80 - 7
Swish 123 514 20 54
Omärkta gåvor går till Noreas
missionsprojekt. Läs mer på
www.noreasverige.se

TACK!



POSTTIDNING B

avs: Norea Sverige, Östergatan 20, 262 31, Ängelholm

Bönekalendern ges ut
i samarbete mellan



twr
**WOMEN
OF HOPE**



norea
SVERIGE

TWR Women of Hope

BE – LYSSNA – LÄRA – VÄXA – GE

Layout: MJ

Bild: Susann Mielke, Pixabay